

# Mark

## I

- 1 Mark trok de gordijnen open. Er hing buiten nog een dikke mist. Terwijl hij op iets beet, danste zijn sigaret op en neer. In heel het appartement kon je harde dancing-muziek horen. Toch leek dat lawaai hem niet te storen. Om een of andere reden
- 5 stoorde zijn reflectie in het raam hem erg. Na zijn Tai-Chi oefeningen stond hij daar –enkel met een zwarte broek– naar zichzelf te kijken. De reflectie van zijn lichaam deed hem aan zijn vader herinneren. Hij zag het beeld van zijn vader toen deze in de tuin van hun huis dood werd gevonden.
- 10 Geen sporen van geweld. Geen bloed. Een hartstilstand. Hij lag tegen de oude linde met enkel een badjas om zijn schouders geslagen. Ook hield hij een kleine mobilfoon in zijn hand.
- Waarom had hij, Mark, als een van de meest bekende
- 15 bedrijfsdetectives van de Benelux nog niet uitgezocht wat zijn vader daar nu juist deed? Buiten in het midden van de winter met enkel een badjas aan? Blijkbaar vond Mark het niet simpel om voor eigen rekening te werken. Het verdriet om zijn vader was misschien ook een reden.
- 20 Het trouwfeest van zijn moeder maakte hem daarom zo boos. Bovenop de heuvel, ver boven het industriële terrein stond de immense villa. Alle ramen waren verlicht en het lawaai van stemmen was ook ver in de dreef te horen. Mark bleef nog even in zijn zwarte Corvette naar al die geluiden luisteren en dacht
- 25 dat het feest nu wel ver voorbij zou zijn. Nog één keer het parfum van de dreef inademen, zijn Armani-pak rechtekken en hij kon aan dit vrolijke feest deelnemen. Wat een lawaai. Hij was nog maar juist binnen of hij zag Claude, die in één van de grote kamers stond met een glas champagne en een arm om zijn
- 30 «nieuwe» bruid Geertrui. Hij had juist een leuk verhaal verteld. Want iedereen die rond hem stond, lachte zo luid mogelijk. Hij was tenslotte de baas van heel het industrieterrein met alle firma's van BALLIAUW en had ook internationale participaties in kranten en in computers.
- 35 Zijn persoonlijk kapitaal was nu 700 miljoen frank. En hij was een man die nooit een affront vergat. Dus was het normaal dat men met zijn domme grappen lachte.

*gordijn* : rideau

*op en neer* : de bas en haut

*storen* : déranger • *reden* : raison

*erg* = veel

*enkel* = slechts

*spoor* : trace • *geweld* : violence

• *hartstilstand* : arrêt du cœur

• *linde (boom)* : tilleul

*bedrijf* = firma • *uitzoeken* : tirer au clair

*verdriet* : chagrin

*stem* : voix • *dreef* : allée d'arbres

*inademen* : inhaler

*bruid* : mariée (jour du mariage)

*mogelijk* : possible

*grap* : blague